

## BAŞARI HİKAYEM

**\*Merve Bugutekin\***

**\*Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği\***

**\* Puan 367, Sıralama 38.572 \***

Mersin'den Siirt'te taşınmıştık liseye geçecektim, önümde birçok seçenek vardı fakat ailem imam hatip okumam konusunda ısrar ediyordu. Ben ise daha önce imam hatipler hakkında duyduğum bazı söylentiler yüzünden gitmek istemiyordum. Okullar açıldı ilk defa okulu gördüm ve hayran kaldım. İmam hatiplere karşı olan ön yargım daha ilk haftadan kırılmıştı. Bulduğum sınıf TEOG sınavında derece yapmış öğrencilerin sınıfıydı ve bu aslında çok güzel bir durumdu. Öğretmenlerim canayakın insanlardı. Dersler ilgimi çekiyordu özellikle mesleki dersler(dini dersler). Okulda sürekli konferanslar oluyordu ve birbirinden öğretici bu konferanslar bize çok faydalıydı. Sürekli yazarlar gelirdi, söyleşiler olurdu. Okulun kendine has aktivitelerinin faydalarını sayamam. Resmen dört dörtlük. Hocalarım sağ olsun bana ders konusunda sürekli destek oluyorlardı. Rehberlik servisinden sürekli yardım alıyordum. Bazen pes edecek noktaya geliyordum bırakmak istiyordum ama bırakamazdım çünkü arkamda bana güvenen bir ailem ve desteğini esirgemeyen beni motive eden öğretmenlerin vardı. Hep bir tempo içerisine ders çalışıyordum. Bulduğum her fırsatta sınav zamanları pek sıkıntı yaşamazdım çünkü sınav haftası gelince önceden tekrarını yapmadığım hiçbir ders yoktu. Sınavlarım iyi geçirdi, ortalamamı hep yüksek tutmaya çalışırdım Okuldaki aktivitelerin çoğunda adım vardı. 40 şiir 40 Şair gösterileri, hadis yarışmaları, törenler, kompozisyon yarışmaları vs. çok etkinlikler. Bölüm seçme zamanım gelmişti. Yine rehber hocalarımızın yönlendirmeleri ve öğretmenlerimin hakkımdaki görüşlerini dikkate alarak eşit ağırlık bölümüne gitmeye karar vermiştim. Ertesi yıl bölümümde çok mutluydum çünkü doğru karar vermiştim.11.sınıfta iken sınıf öğretmenimizin desteği ve diğer hocalarım sayesinde kaynak kitaplarım olmuştu. Çok daha fazla çalışmam gerekiyordu çünkü bulunduğum sınıf, bulunduğum konum, çevrem bana olan güveni, deneme sınavları, geleceğim, hayallerim kısacası her şey bana çalışmam gerektiğini söylüyordu. Motivasyonum yüksek kalmalıydı bunun için bir cümle okumuştum ve o cümleyi her yere yazdım. Kitaplarımın üstüne, çalışma masamın üstüne, bazen avucumun içine kısacası sürekli hatırlamam gereken bir cümle "Her şeyi yapabilirsin. Sadece kalk ve yap." Hakikatende koşullar uygun değil bahanesine sığınabilirdim, kaynak kitaplarım yok diyebilirdim, maddi destek yok diyebilirdim, anlamıyorum çalışıyorum olmuyor diyebilirdim fakat demedim çünkü bu bahanelerin arkasında yanacak bir geleceğim vardı buna izin veremezdim ve elimden geleni ardıma koymadan sürekli çalıştım. Gece saat 12-1'e kadar çalışıyordum. Sabah namazından sonra genellikle kitap okumaya gayret gösteriyordum. 12. Sınıfa gelince sabah namazlarından sonra kitap okumak yerine paragraf çözmeye başladım. Sözel derslere hep ilgim vardı. Bu ilgi 10. sınıf tarih hocamız Rüştü Yaman sayesinde kuvvetlenmişti, özgüvenimin artmasında, başarıya olan inancımın güçlenmesinde, "Sen yaparsın." sözüyle beni her zaman cesaretlendirmesinde emeği çokça olan bir hocamdı. Edebîyata olan ilgim doğuşandı. 11.sınıfta iken hem müdür yardımcımız olan hem de edebiyat öğretmenimiz olan Sami Şenyüz hocam sayesinde ilgim artmış sürekli edebiyat çalışıyordum ve merakım artıyordu. Bazen bir öğretmeni sevmeniz sizi o öğretmenin dersinde başarıya götürebiliyor.11. Sınıfta iken genellikle ayt konularını aksatmadan ayırıyettten tyt konularına da çalışıyordum deneme sınavlarında hep bir artış vardı çünkü hiçbir deneme sınavı kitapçığımı atmıyordum, boş bıraktığım sorulara, yanlış yaptım sorulara ileriki zamanlarda dönüp bakıyordum, anlamadığım sorular olunca muhakkak hocalarıma sorardım, eksik kaldığım konuları tekrar ederdim. 12. Sınıfa gelince eksik konum fazlaydı. TYT bitmemişti, hocalarımızın bize

hazırlama yöntemi sayesinde hem tyt hem de ayt konularına çalışabiliyorduk artık zamanımız kısıtlıydı ve çok daha fazla çalışmamız gerekiyordu. Düzenli bir çalışma programı hazırlayıp hem tyt hem ayt konularını birlikte götürmeliydim. Okulumuzda sürekli deneme sınavları yapılıyor ve bize fazla faydası dokunuyordu bu deneme sınavlarının. 12. sınıfa gelince yurtda yaşamaya başlamıştım. Daha rahat çalışma koşullarım vardı. Hafta sonu kursları eksikimi tamamlamam için harika bir fırsattı. Hocalar test dağıtırdı konu tekrarı yapardı. 1. dönemin sonuna kadar böyle devam etti. Sürekli çalışma programı hazırlardım ve uyumadığım zaman değiştirdim. Halbuki en doğru yöntem bir çalışma programına bağlı kalmaktı. Ara tatilde birinci dönem çalıştığım konular üzerinden sürekli soru çözüp evde kendi kendime deneme çözüyordum. 2. dönem başladığı zaman biraz daha rahattım fakat stres artıyordu. Çünkü sınava kalan süre azalmıştı. Birkaç hafta geçtikten sonra korona virüs yüzünden eve gitmek zorunda kalmıştım. Uzaktan derslere katılamıyor, evde rahat çalışma ortam olmadığı için derslerim aksıyordu. Koronavirüs çalışma psikolojisi çok kötü etkilemişti. Ülkenin durumu, gelecek kaygısı, aile baskısı, sınav stresi yüzünden çok fazla bulalım geçiriyordum. Okulda iken bu tür bunalım durumların üstesinden gelmeme yardımcı olan rehberlik hocalarım vardı. Uzaktan eğitim sürecinde ise okulumuzda başlatılmış olan "Eğitim Koçluğu Projesi" sayesinde bizden sorumlu olan hocamızın desteğini görüyorduk üstümüzde. Sınav dönemi gelip çatmıştı. Sınava girdik ve hiçbir zaman deneme sınavında yapmadığım hatayı yks sınavında yapmıştım. Kodlamada kaydırma yapmıştım. Ve bu kaydırma benim tyt sınavında 18 soruma sebep olmuştu. Çok üzülmuştüm ama iş işten geçmişti artık. Sonuçlar açıklandıktan sonra yine rehberlik hocalarım sayesinde tercihlerimi vermiştim. Yerleştirme sonuçları açıklanınca istediğim üniversiteyi kazanmıştım.

Ben bu okulda insanlığı öğrendim. Hayatı öğrendim. Zorluklar ile karşılaşabiliriz ama pes etmeden mücadeleye devam edersek başarının inanılmaz bir lezzeti olur. Ön yargılarınızı kırın. En başta imam hatip okumak istemiyordum ama şimdi bin defa okul okursam bini de imam hatip olsun isterim. Dersimize giren hiçbir hocayı hafife almam çünkü hepsinin üstümde emeği var. Ne kadar çok aktiviteye katılırsanız kendinizi o kadar çok alanda geliştirirsiniz. Hiçbir şeyden geri adım atmayın. Yapamaz diyenlere inat yapın. Pes etmek isteyeceksiniz, yorulacaksınız, bıkip usanacaksınız ama yolun burasında pes ederseniz o halde niye bu yola baş koydunuz. Sabır güzel şeydir. Sezaî Karakoç'un bir sözü var : " Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir gündüz, bir sabah ve bir güneş hediye olarak verilir."

Çalışma ile ilgili tavsiyeleri şunlardır : Hedefinizi belirleyin. Rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Sözel dersler hakkında hep bir merakınız olsun. Videolar izleyin tarih, coğrafya ile ilgili. Edebiyat için ise okuduğunuz yazarların hayatlarını araştırın bazen eserin sahibinin hayatını bilmek esere olan bakış açınızı değiştirebilir. Sayısal derler günlük hayatta hep işinize yarayacak olan derslerdir. Öğrendiğiniz bilgileri günlük yaşantılarınız ile karşılaştırın. Matematik ve Türkçe vazgeçilmez ikiliniz olsun. Her gün bu derslere çalışın özellikle yeni nesil soru tarzlarına. Sürekli soru çözün ama anlayarak çözün. Başarıya giden yolda en büyük avantajınız deneme sınavlarıdır. Girdiğiniz deneme sınavlarında yanlış yaptığınız ve boş bıraktığınız sorulara sonradan muhakkak bakın. Sürekli kısa kısa notlar tutun. Bu notları çalışma masanıza kitaplarınıza yapıştırın. Sürekli okuyun. Henüz okul okuyan öğrenciler iseniz hocalarınızdan bolca yardım alın anlamadığınız her konu hakkında soru sorun. 5 dakikalığına cahil olmak bir ömür boyu cahil kalmaktan iyidir.

Son sözümde şu : "HER ŞEYİ YAPABİLİRSİN SADECE KALK VE YAP."